

Clubdag regio noord in Drenthe

Treintje rijden in het



Het land van Bartje was zondag 26 mei jl. het decor van de clubdag in regio noord. Bartje Bartels is de hoofdfiguur uit de boeken van Anne de Vries. Het is een jongetje dat opgroeit in een arm Drents landarbeidersgezin en zich allengs minder wil schikken in zijn lot. Bartjes beroemd geworden uitroep als moeder bruine bonen opschept en vader oproept tot gebed: "Ik bid nie veur bruune boon'n."

Tekst en foto's: Eric Mark

In Restaurant Zalen van Veen in Witten bij Assen worden we hartelijk ontvangen met koffie en wat lekkers. Behalve dat voor ons de zon uitbundig schijnt, is deze clubdag een uitgelezen moment om Topsport for Life in het zonnetje te zetten. Over de sponsorovereenkomst met Topsport for Life leest u meer op pagina 8 van uw clubblad. Na het ondertekenen van het sponsorcontract starten we om 11.00 uur met de rit. We rijden veel over knusse wegen, vaak in een bosrijke omgeving afgewisseld met landerijen en mooie boerderijen alsmede pittoreske dorpjes. Zo rond 12.30 uur komen we aan bij het Industrieel Smalspoor Museum in Erica waar we na de goed verzorgde lunch een bezoek brengen aan het museum. Dit museum is opgericht

in 1984 en gevestigd op een zes hectare groot terrein waar tot 1983 veengrond werd verwerkt tot turfstrooisel door de Griendtsveen Turfstrooisel Maatschappij. Het museum beschikt over een authentieke collectie veldspoorlocomotieven, wagens, werktuigen en ander materiaal. Foto's laten het zware werk herleven.

Op een smalspoorlijn met de spoorwijdte van 900 mm maken we een rondrit waarbij we een goede indruk krijgen van de activiteiten van destijds. De enthousiaste vrijwilliger vertelt ons ook dat er door zandwinning poelen in het gebied zijn ontstaan zodat op een natuurlijke manier een mooi landschap is gecreëerd. Het routeboek van de laatste etappe van de rit leidt onze sterren door de

land van Bartje



De remise

voormalige veenkoloniën van oostelijk Drenthe en Zuidoost-Groningen. Veel plaatsnamen herinneren aan deze 'veenkoloniale' tijd zoals Gieterveen en Exloërveen, langgerekte dorpen met lintbebouwing aan een kanaal; Ter Apel is daar ook een voorbeeld van. Zo tegen vijven zijn we terug in Witten, mooi op tijd om tijdens het bittergarnituur na te praten over de belevenissen van de dag. Voor de deelnemers die zich daarvoor hebben aangemeld staat er een diner klaar. Al met al, zeker voor een westerling, weer een dag met veel indrukken in een mooie omgeving.



Authentieke smalspoor-stoomlocomotief in het museum