

## *Clubdag Regio Oost in Salland*

# Na regen komt



Tekst & foto's: Eric Mark

'Op een mooie pinksterdag': André van den Heuvel en Leen Jongewaard zongen er in 1967 al over, maar dat was zondagmorgen 23 mei jl., eerste pinksterdag, wel even anders! We werden op weg naar onze tweede clubdag van dit jaar getrakteerd op een gratis 'carwash' aan hoosbuien; het goede nieuws was wel dat het tij keerde op de plaats van bestemming, Café-restaurant Expo Madrid in Dalfsen. Daarom was het gelukkig mogelijk om onder het genot van koffie en koek, en conform de geldende coronamaatregelen, 'droog' bij te praten met de medeclubleden.

**W**ist u dat je voor 'De Nachtwacht' niet naar Amsterdam hoeft af te reizen? In dit café kunt u een replica van het wereldberoemde schilderij bewonderen. De inmiddels overleden Jan van der Horst uit Hessum nam in de jaren negentig het moedige besluit om het schilderij van Rembrandt na te schilderen en wel op ware grootte. Na vijf jaar intensieve arbeid slaagde hij erin het werk te voltooien. Dit doek hangt nu in de expositieruimte van Expo Madrid, maar vanwege de coronaregels konden we het helaas niet aanschouwen. Wellicht na de coronaversoepelingen, als u in de buurt bent?

### **Dutch Mountains**

Een bonte verzameling van tachtig auto's, van 170 Da tot SL 350, was naar Salland afgereisd, waaronder gelukkig ook weer vier auto's van 'Stichting Topsport for Life'. Mede door de sponsoring door veel clubleden werd voor mensen met een levensbedreigende ziekte een leuke dag mogelijk gemaakt. Tegen 11.00 uur vertrokken we richting Ommen, brak het wolkendek en probeerde een flauw zonnetje er de spreekwoordelijke 'mooie pinksterdag' van te maken. Veel veeteelt en landbouw in een bosrijke omgeving met prachtige landhuizen kenmerken deze omgeving.



# zonnenschijn



Voor 'De Nachtwacht' gaat u naar Madrid



300 SE van 1986 gevolgd door 300 SL Roadster van 1959

Richting Hellendoorn kwamen we opvallend veel pas geboren veulentjes tegen en een groot aantal op bomen bevestigde nestkastjes. Via Nijverdal begonnen we aan de eerste klim naar de Lemelerberg om vervolgens via de Sallandse Heuvelrug de Holterberg op te rijden waar we de top de handrem aantrokken om de benen te strekken en het goedverzorgde 'lunch to go'-pakket in ontvangst te nemen. Inmiddels is de zon goed doorgekomen en komt hier ook wat leven op de terrasjes. Na de lunch, door veel clubleden genuttigd zittend op de kwistig in het rond gestrooide grote keien, vertrekken we voor het tweede deel van de rit waarin we afzakken richting Holten, Laren, Lochem en Ruurlo. In de kleine, pittoreske dorpjes en buurtschappen lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan.

Op de parkeerplaats bij onze eindlocatie, Eetcafé Jansen & Jansen in Hengelo (Gld.) is het in het voorjaarszonnetje goed toeven. Met het traditionele bittergarnituur en een verfrissend drankje praten we na over het verloop van de dag en de opgedane indrukken.

Een stralend zonnetje begeleidt ons huiswaarts. Wat een contrast met de heenreis, het spreekwoord klopt: 'Na regen komt zonnenschijn'. De activiteitencommissie en 174 deelnemers zorgden voor een gezellige en verantwoorde clubdag. ☺



Keigoede lunch op de Holterberg



280 C van 1979 in DB 881, 'Silberdistel'



Een van de vier auto's van Topsport for Life: 280 S van 1970